

Zo 15 JULI

16.00 - 16.30 u (6+)

Jasper Smit met

Straks komt er niemand op mijn feestje

Jasper laat je alle hoeken van je hoofd zien, en bij het tweede nummer kun je gewoon al meezingen. Hij is tot de tanden gewapend met piano, gitaar, tomeloze energie, twintig jaar podiumervaring en een hoofd vol belangrijke liedjes. Belangrijk? Zekersteweten, want of een liedje nou grappig, verdrietig, meezingbaar of geschikt voor een dansje is, er is altijd een dubbele bodem.

16.45 - 17.15 u

Jasper Smit met Volwassenen programma

Jasper laat je alle hoeken van je hoofd zien, en bij het tweede nummer kun je gewoon al meezingen. Hij is tot de tanden gewapend met piano, gitaar, tomeloze energie, twintig jaar podiumervaring en een hoofd vol belangrijke liedjes. Belangrijk? Zekersteweten, want of een liedje nou grappig, verdrietig, meezingbaar of geschikt voor een dansje is, er is altijd een dubbele bodem.

17.45 - 18.15 u

Close 2 Fire

Begonnen als akoestisch vrienden-duo, ondertussen een vierkoppige-band uit Noord-Holland. De muzikale vriendengroep speelt zowel eigen werk als popsongs in een vooriedereen toegankelijke stijl.

18.30 - 19.00 u

Verhalendames

Ben jij ook zo nieuwsgierig naar al die typemachine-gedichten die tijdens het festival worden geschreven? Verover dan een plekje bij de verhalencaravan en luister naar de mooiste, ontroerendste en leukste gedichten die geschreven zijn tijdens het festival, door de dichters van 'Dichter-op-maat'.

19.15 - 20.00 u (5+)

Plan D met Buurman in de Natuur

De buurmannen zijn helemaal zelfvoorzienend. Ze kweken niet alleen hun eigen eten, ze recyclen ook alles. Natuurlijk gaat er weer van alles mis. Van hagelbui tot schimmelziekte en van leidingbreuk tot een prachtig gerecycled voorwerp dat in elkaar stort. Maar samen staan de buurmannen sterk en vinden altijd weer een oplossing.

20.00 - 20.30 u

Jasper Schalks

Jasper Schalks is een singer-songwriter geïnspireerd door stokoude folk en melancholische americana.

20.45 - 21.45 u

Love The System

Love the System is een 11 koppig disco/funk formatie. Het doel van deze band is mensen blij maken en meer aandacht voor het positieve.

RAND-PROGRAMMERING

Donderdag t/m zondag

16.30 - 21.00 u

Liedfs met Wat Bakkum Vertelt

Welke verhalen hebben de gasten van Camping Bakkum zelf eigenlijk te vertellen? Liedfs gaat tijdens Bakkum Vertelt op zoek naar liefdevolle anekdotes, sterke verhalen en ware tragedies op het terrein van Camping Bakkum. Van de gevonden verhalen maakt ze audioportretten die je terug kunt luisteren als het festival voorbij is. Als luisterbare ansichtkaart.

Heb je zelf een goed campingverhaal dat je wilt delen? Je kunt Liedfs overal tegenkomen, of kom langs bij het caravanpodium.

16.30 - 21.00 u

De Verhalendames met Dichten op Maat

De verhalendames zijn niet alleen: elke dag nodigen ze twee dichters uit om plaats te nemen achter de typemachines. Ga met ze in gesprek, vertel een mooi verhaal of breng een mooie foto mee en even later kun je jouw persoonlijke gedicht op maat van de waslijn plukken.

16.30 - 21.00 u

Art to Take & de Drukkersbrigade

Maak je eigen stempel!

Maak je eigen festivalstempel onder leiding van kunstenaar Ellen van Putten bij Art To Take; een reizende linoleumdrukkerij die is ontworpen en gemaakt door conceptueel kunstenaar Erik Sok. Voor maar 1 euro maak je bij deze vrolijke, rode vouwwagen een uniek aandenken aan het festival.



CAMPING BAKKUM PRESENTEERT

Bakkum Vertelt

festival
7e EDITIE

12 T/M 15
JULI 2018



BE THERE
@CAMPING BAKKUM!

MUZIEK & THEATER FESTIVAL

GRATIS TOEGANKELIJK - DO. t/m ZO. VAN 16:00 tot 22:00 uur

KIJK OP FACEBOOK VOOR MEER INFORMATIE.

OPENLUCHTTHEATER DE PAN OP CAMPING BAKKUM - BAKKUMVERTELT.NL - #BAKKUMVERTELT

Bakkum Vertelt

Bakkum Vertelt is een muziek- en theaterfestival op Camping Bakkum. Dagelijks zijn er verschillende optredens. Op het terrein staan diverse foodtrucks waar heerlijk gegeten kan worden. Wat is er fijner dan een heerlijk hapje tijdens een prachtig optreden in een natuurlijke omgeving?

De 12 JULI

16.00 - 16.45 u (4+)

Theatergroep Wijland presenteert Kalk & Oen en de Dikke Prop

Kalk en Oen zijn na een lange reis aangekomen in Wijland. Wijland is een schitterend land. De bomen zijn groener dan groen en het water is er heel erg schoon. Om Wijland zo mooi en schoon te houden mag je geen propjes op de grond gooien! De burgemeester en de detective houden dat allemaal goed in de gaten. Kalk en Oen kennen de regels van Wijland nog niet. Als dat maar goed afloopt.

16.45 - 17.15 u
YVI

YVI schrijft verhalende, melancholische, maar troostende songs over onzekerheid, twijfel en verdriet. Zijn stem en liedjes doen denken aan Damien Rice en Glen Hansard, terwijl in de band-arrangementen de invloeden te horen zijn van Bon Iver en Elbow.

17.45 - 18.30 u
Scheepskameel

Scheepskameel mixt opzweepende Balkan-muziek met tranentrekkende Roma-traditionals en moddervette ritmes. De muziek is voorzien van oer-Hollandse teksten over onderwerpen waar zigeuners graag en veelvuldig over zingen: liefde (en de vaak schrijnende onmogelijkheid ervan), drank, dans en vuur.

18.30 - 19.00 u (12+)

Verhalendames met Salon Bohemien

Verhalendames Daisy, Fransje en Joni organiseren ontmoetingen met schrijvers, dichters en andere vertellers. Zij doen dit het liefst op onverwachte locaties met een huiselijke sfeer. Hun motto: "mooie woorden vind je overal". Dit jaar nodigen ze elke dag een andere schrijver uit op het Caravanpodium van Bakkum Vertelt!, met als thema Salon Bohemien.

19.15 - 20.00 u (10+)

MAN | CO met When we cried confetti

When we cried confetti is een theatrale dansvoorstelling over de angst om vergeten te worden. Het publiek stapte binnen in een overdreven versierde feestruimte. Daar waar alles dwangmatig leuk is, zijn vijf feestgangers die gezien willen worden. Het publiek wordt geconfronteerd met het ongemak dat op een feest eigenlijk verborgen blijft. Want een feest, dat moet toch leuk zijn?

19.15 - 19.45 u

Liedfs

Liedfs gaat tijdens Bakkum Vertelt op zoek naar liefdevolle anekdotes, sterke verhalen en ware tragedies op het terrein van Camping Bakkum. Heb je zelf een goed campingverhaal dat je wilt delen? Je kunt Liedfs overal tegenkomen, of kom langs bij het caravanpodium.

20.00 - 20.30 u

Raoul Michel

Raoul Michel begon ooit als gitarist, maar uiteindelijk nam de drang om eigen nummers te schrijven de overhand. Na het podium gedeeld te hebben met oa, Waylon, Candy Dulfer en Boris, komt na de zomer de eerste singel van zijn debuut EP uit.

20.45 - 21.45 u

Starfish

Met hun zonnige mix van ska, punk en reggae nemen de vier jongens van Starfish je direct mee naar het strand. Met hun roots in de IJmond aan de Noord-Hollandse kust is dat ook niet zo gek. Deze guys ademen gewoon de zee en het zomerse strandleven, en weten dit om te zetten in een explosieve party waarbij de slippers door de lucht vliegen!

Vr 13 JULI

16.00 - 16.45 u (4+)

Grote Ogen met Otto Ongezien

Otto wil niet opvallen. Het liefst zou hij verdwijnen op de achtergrond, opgaan in de massa of onzichtbaar in een hoekje zitten. Hij wil niet anders zijn, en al helemaal niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Uit alle macht probeert Otto om geen aandacht te trekken en ongezien door het leven te gaan.

16.45 - 17.15 u

ROWANN

Avontuurlijk en oprecht is de perfecte manier om de muziek van ROWANN te omschrijven. Persoonlijke liedjes over thema's die haar 's nachts wakker kunnen houden en haar overdag meenemen tijdens het dagdromen.

17.45 - 18.30 u

Okke Punt

Okke Punt maakt muziek in de puurste vorm: van klein en intiem naar groots en meeslepend. Hij schrijft én zingt zijn liedjes zelf en gebruikt deze om verhalen te vertellen die tot de verbeelding spreken.

18.30 - 19.00 u

Verhalendames met Salon Bohemien (12+)

Verhalendames Daisy, Fransje en Joni organiseren ontmoetingen met schrijvers, dichters en andere vertellers. Zij doen dit het liefst op onverwachte locaties met een huiselijke sfeer. Hun motto: "mooie woorden vind je overal". Dit jaar nodigen ze elke dag een andere schrijver uit op het Caravanpodium van Bakkum Vertelt!, met als thema Salon Bohemien.

19.15 - 20.00 u

Daniëlle Schel met Patroon

In Patroon tilt Daniëlle de naald op en brengt op eigen wijze een kleurrijk verhaal over vastlopen en uitbreken. Wat heb je aan de wijde wereld als je schoenen knellen? Een show vol stuntelende karakters, originele scènes en stuwende kleinkunstliedjes, onder begeleiding van Peer Thielen op de gitaar.

19.15 - 19.45 u

Liedfs

Liedfs gaat tijdens Bakkum Vertelt op zoek naar liefdevolle anekdotes, sterke verhalen en ware tragedies op het terrein van Camping Bakkum. Heb je zelf een goed campingverhaal dat je wilt delen? Je kunt Liedfs overal tegenkomen, of kom langs bij het caravanpodium.

20.00 - 20.30 u

Okke Punt

Okke Punt maakt muziek in de puurste vorm: van klein en intiem naar groots en meeslepend. Hij schrijft én zingt zijn liedjes zelf en gebruikt deze om verhalen te vertellen die tot de verbeelding spreken.

20.45 - 21.45 u

Supermoon

Het fenomeen Moonstruck Future Funk: Een dikke groove, sterke harmonieën en een dosis accenten die je in een rap tempo om de oren vliegen. Dit alles verzorgd door vijf instrumentalisten, waarvan vier de vocalen voor hun rekening nemen.

Zat 14 JULI

16.00 - 16.45 u (2+)

Onder het Buro met Nog lang niet moe

Een vrolijke, interactieve voorstelling voor peuters en kleuters over niet durven slapen, fantasie die op hol slaat, stoute dingen doen en heel veel appels.

16.45 - 17.15 u

Meis

Tijdens Bakkum Vertelt is Meis Solo. Liedjes zo puur als ze komen, in de vorm waarin ze allereerst geschreven zijn: Stem & Gitaar.

17.30 - 18.15 u

AAPNOOTMIES

AAPNOOTMIES is ontstaan in het achterkamer-tje van Dinaira Scheffers, waar zij twee jaar lang heeft geleefd als kluisenaar om de liedjes in haar hoofd via het beeldscherm vast te kunnen leggen in demo's.

18.30 - 19.00 u (12+)

Verhalendames met Salon Bohemien

Verhalendames Daisy, Fransje en Joni organiseren ontmoetingen met schrijvers, dichters en andere vertellers. Zij doen dit het liefst op onverwachte locaties met een huiselijke sfeer. Hun motto: "mooie woorden vind je overal". Dit jaar nodigen ze elke dag een andere schrijver uit op het Caravanpodium van Bakkum Vertelt!, met als thema Salon Bohemien.

19.15 - 20.00 u

Joris Lehr met King Lear

Met bijna niets roept Joris Lehr hele werelden op. Hij combineert in zijn fysieke speelstijl slapstick, mime, objectentheater en literatuur. Met alleen een stuk touw, mime, taal en spel spint hij een wervelende, geestige en spannende voorstelling.

19.15 - 19.45 u

Liedfs

Liedfs gaat tijdens Bakkum Vertelt op zoek naar liefdevolle anekdotes, sterke verhalen en ware tragedies op het terrein van Camping Bakkum. Heb je zelf een goed campingverhaal dat je wilt delen? Je kunt Liedfs overal tegenkomen, of kom langs bij het caravanpodium.

20.00 - 20.30 u

Vic Willems

Vic Willems vertelt verhalen. Persoonlijke verhalen, ergens op het kwetsbare snijpunt tussen lief en woedend en tussen euforisch en onzeker. In het Nederlands vertaalt hij zijn gevoelens en ervaringen naar liedjes.

20.45 - 21.45 u

Steffen Morrison

Het zijn artiesten als Steffen Morrison die het oude soulgeluid weer tot leven brengen en er een nieuwe, opwindende eigen draai aan geven. Met zijn grote overtuiging en zijn passie voor het genre is hij in staat echt iedereen te verrassen en op sleeptouw te nemen.

● ● ● Hoofdpodium
● ● ● Caravanpodium

